



TROTS



TWEE MOEDERS ALS OUDERS

Er wordt de laatste weken veel gezegd, geschreven en geroeptoetert over kinderen die opgroeien bij homoseksuele ouders. Denk aan Yunus die opgroeit bij twee moeders en de acute bezorgdheid van heel Turkije over zich heen kreeg. Terecht of onterecht? Klungelt Jeugdzorg en de BV Nederland maar wat aan? Wat denken kinderen daar nu zelf van?

Marlous (14 jaar) heeft twee moeders. En een vader, maar die woont ergens anders. Op dit moment zit ze in de 2e klas niveau vmbo-t/havo. Marlous is niet verliefd en houdt niet van bitterkoekjes vla. Voor boerenkool en broccoli kun je haar wakker maken. Politieke interesse heeft ze ook. Ze wil graag ongelijkwaardigheid uit de wereld helpen en vindt dat er meer solidariteit moet komen. Marlous kijkt graag samen met haar zusje Meike van 12 naar GTST. Ze houdt verder van computers. Over tien jaar denkt Marlous hard aan het studeren te zijn. Ze wil namelijk graag rechter worden. Verder heeft ze een hekel aan onweer en Jack Russels. Die laatste mag ze niet omdat ze gemeen zijn tegen haar eigen hond Bo, een Cavalier King Charles-spaniël.

Toen Marlous drie was, ontdekte haar moeder Hetty dat zij op vrouwen viel. Hetty leerde Petra kennen en die werd stiefmoeder van Marlous. Marlous groeit nu samen met Meike en zusje Yrsa (3 jaar) op bij Hetty en Petra. Ze ziet haar vader ongeveer eens in de veertien dagen. Marlous ervaart het hebben van twee moeders als een voordeel: ze heeft nu veel zussen met wie ze het goed kan vinden. Wel denkt ze dat (stief)moeders soms wel strenger zijn dan vaders. Een nadeeltje dus. Op school en in haar vriendinnenkring wordt er niet moeilijk gedaan over haar twee moeders. Marlous vertelt het overigens niet aan iedereen omdat ze dat niet zo nodig vindt. Ze ervaart het zeker niet als abnormaal. Van haar vader leert ze soms dingen die ze niet zo snel van haar moeders zou horen; een voorbeeld hiervan kan ze zich even niet herinneren.



Vlnr: Hetty (42), Meike (voorgond 12), Marlous (14), Petra (40) en Yrsa (3)

Over de Turkse jongen Yunus en zijn twee moeders heeft Marlous ook een duidelijke mening. Ze vindt dat wanneer de echte moeder van Yunus niet had gewild dat haar zoon bij een lesbisch stel kwam, ze beter voor haar zoon had moeten zorgen. Marlous denkt dat het goed is dat Yunus momenteel bij een pleeggezin zit.

Marlous zou leeftijdgenoten die ook twee moeders of vaders hebben of krijgen, willen vertellen dat dat zeker niet raar is en dat niemand zich daarvoor hoeft te schamen. "Er zijn alleen gewoon meer mensen hetero," licht ze haar mening toe. "En je bent dan zelf niet meteen ook lesbisch of zo." Als Marlous om zich heen kijkt naar vriendinnen die een moeder en vader hebben dan ziet ze eigenlijk weinig verschil in hun opvoeding. "Het is gewoon hetzelfde maar dan met een man."

Meer info? www.meerdangewenst.nl

ES